

KRONIKKEN

# Alt for mange sulter

De fleste mennesker vil mene, at ordentlig brødfødning af befolkningen – specielt små børn – er noget, vi simpelthen er nødt til at tackle. Og det viser sig, at det, der ser ud til at være en god ide moralsk, også er en rigtig god ide økonomisk.

Verden står overfor mange problemer, og at brødføde en voksende befolkning ordentligt er afgjort et af dem. Den gode nyhed er, at vi siden 1990 er godt på vej til at have halveret andelen af mennesker, der lider af kronisk sult. Den dårlige nyhed er, at det stadig efterlader over 800 millioner mennesker, som går sultne i seng hver aften. Desværre er der ingen lette måder, hvorpå man kan løse problemet hurtigt, men der er smarte måder at bruge ressourcerne, så de vil gøre stor gavn, både nu og på lang sigt. Både børn og voksne har brug for kost af høj kvalitet, men hvis man giver mindre børn ordentlig kost, gør det en stor forskel over hele deres levetid. De første 1000 dage af et barns liv er altafgørende for ordentlig udvikling. Disse børn mistrives ikke kun fysisk; de står også tilbage for de bedre ernærede i udviklingen af kognitive færdigheder. Denne mangel på udvikling har store, langsigtede konsekvenser. Børn med nedsat vækst klarer sig mindre godt i skolen og har ringere liv som voksne.



**BJØRN LOMBERG**  
POLITOLOG, LEDER AF  
COPENHAGEN CON-  
SENSUS CENTER,  
MIDDLESEX  
USA

**FAKTISK VAR** halveringen af andelen af sultende i verden en del af FN's løfte i de såkaldte 2015-mål. Nu arbejder 193 nationale regeringer gennem FN på at beslutte, hvilke mål verden bør fokusere på de næste 15 år. Det er vigtigt at vælge de rette mål for at gøre mest mulig gavn for verden. Ved at sætte penge i ineffektive projekter, svigter vi verdens fattigste.

Selv om der er masser af faktorer at tage i betragtning, er det bedste grundlag for sammenligning af konkurrerende mål på lige fod en vurdering af sociale, økonomiske og

miljømæssige omkostninger og fordele. Min tænketank, Copenhagen Consensus Center, har bedt over 60 hold økonomer og nobelprismodtagere om at bidrage til denne vigtige opgave. Deres undersøgelser analyserer et bredt udvalg af mål, der er blevet foreslået som nye udviklingsmål.

De fleste mennesker vil mene, at ordentlig brødfødning af befolkningen – specielt små børn – er noget, vi simpelthen er nødt til at tackle. Og det viser sig, at det der ser ud til at være en god ide moralsk, også er en rigtig god ide økonomisk.

**EFFEKTEN ER** dramatisk og godt illustreret af en opfølgning på et eksperiment i Guatemala. Fra 1969 fik førskolebørn i adskillige landsbyer en ernæringsmæssigt forbedret kost og blev sammenlignet med lignende børn i nabosamfund, der ikke fik den hensigtsmæssige kost. Da man vendte tilbage til disse samme børn 35 år senere, da de var vel voksne, så man nogle overraskende forskelle. De velernærede børn led ikke af nedsat vækst i 3-års-alderen, blev i skole længere, og udviklede bedre kognitive færdigheder som voksne. De var mere tilbøjelige til at have arbejde og tjente mere i løn. Deres bedre fysiske og mentale udvikling gjorde dem mere egnede til både faglært manuelt arbejde og funktionærstillinger.

Vi kan forvente, at en krone brugt på småbørnsernæring i gennemsnit vil gøre gavn for omkring 45 kroner over en bred vifte af lav- og mellemindkomst lande. Det gør det til en fænomenalt god måde at bruge udviklingspenge på.

Hvis man ser på Indonesien, er gevinsten endnu højere – op til 166 kroner gavn for

*God ernæring i barndommen skaber mennesker, som kan bidrage mere og være med til at øge økonomisk vækst, og som selv kan opfostre velnærede, sunde børn.*

hver krone brugt, og det illustrerer en vigtig pointe. Det koster nogenlunde lige meget at levere god ernæring i hvert land, men fordelene er større, når indkomstniveauerne allerede er højere og økonomien er i stærk vækst.

**DET FANTASTISKE** ved at give spædbørn god ernæring er, at det sætter en god cirkel i gang, der har stigende fordele for efterfølgende generationer. God ernæring i barndommen skaber mennesker, som kan bidrage mere og være med til at øge økonomisk vækst, og som selv kan opfostre velnærede, sunde børn. Sunde børn vokser op og bliver sunde, mere produktive voksne, som opfoster den følgende generation til at være endnu bedre ernæret, bedre uddannet og mere produktiv.

At brødføde folk ordentligt – og begynde tidligt – er ikke blot et moralsk imperativ; det er i høj grad også økonomisk fornuftigt. Det er det budskab, verdens regeringer og FN skal høre, når de udvælger deres mål for perioden efter 2015.

## Konservative stopper turister

**Mette Bock**  
MF (LA), kulturordfører,  
Sehestedsvej 4, Horsens, skriver:

Mens alle diskuterer, hvordan vi kan få mere liv og vækst i provinsen, fremsætter De Konservative nu forslag om at skræmme turisterne væk fra Danmark. Muligvis som led i deres nye stopkampagne. Hvordan? Jo, vi skal såmænd bare indføre en vejafgift for udlændinge, som de netop har gjort i Tyskland.

Turistorganisationerne advarer om færre turister, sommerhusejerne advarer om færre udlejninger og forskere konstaterer, at administration og kontrol vil spise hele indtægten op.

Det er mig en gåde, hvorfor mange politikere ser det som en vigtig opgave at lægge sten i vejen for det gode, vi i forvejen har. I stedet for underlige projekter og særtilskud, nye afgifter og chikaner, skal vi da sætte fuld damp på turismen, som er så vigtig for væksten i vores del af landet.

Men nej, De Konservative synes, det er bedre at plukke turisterne lidt mere, når de besøger et i forvejen dyrt land. Det er mildt sagt den forkerte vej. Nej, nedsæt i stedet moms for turisthvervet til tysk niveau, så der for alvor kan komme damp under kedlerne – det har vi brug for.

## STATSMINISTEREN



## Statslige arbejdspladser er for hele landet

### UDFLYTNING

**Per Trane-Møller**  
arkitekt, Baldursgade 72,  
Esbjerg, skriver:

JydskeVestkysten havde 31. marts et interessant og aktuelt tema om statslige arbejdspladser, placeret henholdsvis i Esbjerg, Kolding og Sønderborg. Jeg blev ved at læse artiklen bestyrtet og skuffet over udmeldingen fra vores fælles finansminister Bjarne Corydons (BC) bemærkninger i samme artikel.

BC kommer med en uhyre vag udmelding om mulighederne for en sådan udflugt. Pointen for mig er, at der *ikke* er en positiv

håndsrækning og forståelse for nødvendigheden heraf.

Statslige arbejdspladser er for hele Danmark – stop københavneriet hurtigst muligt!

Sikkerhedsstyrelsen kunne flyttes til Esbjerg og Skat til Ringkøbing. Såvidt jeg ved, er disse udflytninger gået godt og fungerer tilfredsstillende.

Vores kære landdistriktsminister Carsten Hansen (CH) støtter mere afvikling end udvikling. CH nedsatte for tre år siden en "kendis"-arbejdsgruppe, men ej heller her er der sket noget udover en masse snak.

I Norge har man lavet en national udviklingsplan og satset på udvikling i hele landet. En sådan national handlingsplan for hele

Danmark er jo indlysende. Men hverken CH eller dennes partifæller tager initiativ hertil.

Firmaer som bl.a. Ecco, Grundfos og Danfoss samarbejder med hele verden. I vores lille Danmark er det åbenbart ubegribeligt svært at samarbejde inden for en max afstand på ca. 300 km.

Afslutningsvis et citat rettet til BC og CH: "Hvis ikke I er med os, er I imod os"

Hvis ikke BC klart meddeler sin støtte til statslige arbejdspladser i provinsen, så tænk over det, når I sætter jeres kryds ved valget engang i 2015. Så sæt kryds ved de kandidater eller partier, der aktivt vil arbejde for udvikling og vækst i det syd- og sønderjyske område.

Deltag i  
debatten  
debat@jv.dk

## Udlændinge skal ikke købe huse

**Elke Petersen**  
Langløgke 15 Aabenraa, skriver bl.a.:

Jeg så en udsendelse på NDR tirsdag 21. april.

Det handlede om De Friske Øer, hvor de oprindelige huse, som øboerne ejede, bliver opkøbt af rige tyskere, som river husene ned og bygger store huse med flere lejligheder. Disse lejligheder bliver så opkøbt af rige tyskere, som måske lejer dem ud eller beholder dem til eget brug. Tyskerne siger selv, at det har udviklet sig til spøgelsesbyer/ -øer.

Det er også det, som Rosa Schmidt fra Rømø var inde på i et tidligere læserbrev her i bladet, at hvis der bliver lukket op for salg af danske sommerhuse til udlændinge, så vil Rømø blive opkøbt i løbet af en formiddag. Det samme vil ske for Fanø og en stor del af vestkysten.

Vi er kun et lille land, og det skal vi værne. Jeg siger nej til, at udlændinge, som ikke er fastboende her i landet, kan købe huse.